



PERSBERICHT

Tot en met 27 maart 2022

KOM VOOR EN BLIJF!

een kleine geschiedenis van onze trouwste vriend, de hond

Sinds mensenheugenis is de hond onze trouwste vriend. Als waak- en verdedigingsdier, veedrijver, jacht- en hulphond op velerlei terrein. En tegenwoordig vooral als gezelschapsdier. Museum STAAL toont al deze facetten op een speelse manier.

Startend bij de oervoorvader van de hond, de wolf, worden een aantal thema's in deze tentoonstelling doorlopen. Natuurlijk de jacht, als belangrijk cultuurgood in de Achterhoek, het Kooikerhondje en andere honden van de familie Staring, het omgaan met het verlies van je trouwste vriend, maar ook de hond als hulp.

LIEFDE VOOR DE HOND

Uitgangspunt is het schilderij van de jonge Staring met hond, een Kooiker-achtig hondje. Bij de dichter Staring en zijn familie, heeft de hond altijd een belangrijke plek ingenomen op het landgoed waar zij woonden, als jachthond en gezelschapsdier. Er is zelfs een hondeneiland op het landgoed.

A.C.W. Staring schreef een grappig, maar ook gruwelijk gedicht over twee honden. Het Kooikerhondje is door een oudtante van de huidige bewoonster van het landgoed de Wildenborch opnieuw geïntroduceerd in Nederland. En Jennine Staring, die kinderboekenauteur is, schreef een boek over haar hond Binke.

ALMENSE HONDEN

Museum STAAL staat midden in het dorp Almen en ook in deze tentoonstelling speelt Almen een rol. We laten de mooiste ommetjes in Almen en omgeving zien, door middel van foto's van honden en hun baasje (allen vrijwilligers van het museum), gemaakt door Geert de Groot.

HONDEN VAN RIEN POORTVLIET

Dit alles wordt prachtig geïllustreerd door de originele hondenportretten uit het beroemde boek *Braaf* van Rien Poortvliet. Zo'n 75 werken zijn van Tiengemeten, waar het Rien Poortvlietmuseum is gevestigd, naar Almen gekomen.

BAASJES IN DE MAND

De kinderzolder is speciaal ingericht voor de hondenbaasjes van de toekomst. In grote hondenmanden met lekkere kussens kunnen kinderen een hondenverhaal lezen en misschien leest er wel een kabouter mee.

MUSEUM STAAL

Museum STAAL is een ode aan dichter en landbouwkundige A.C.W. Staring (1767-1840). STAAL is geen gewoon museum, het is een Staring-ervaring: Als bezoeker voel je de liefde voor het landschap, de geschiedenis en de cultuur van de Achterhoek van verleden tot heden. Voel de romantiek, hoor de muziek en luister naar de gedichten en de verhalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pien Pon (directeur)

06-14 73 18 33

directie@museumstaal.nl

of Esther van den Berg (pr en marketing)

06-12 70 96 79

esther@voorpubliek.nl

Adresgegevens:

Museum STAAL

Dorpsstraat 39

7218 AC Almen

www.museumstaal.nl

Fotomateriaal:

Museum STAAL, foto Geert de Groot

Schilderijen met honden van Rien Poortvliet, foto Geert de Groot

Dalmatiër van Rien Poortvliet

Willem de wolf

Staring op 6-jarige leeftijd, door Pierre Frédéric de la Croix (1773)

Vrijwilliger en hond Paddy foto Geert de Groot